

PAASSPECIAL 1



Het Paasfeest komt steeds dichterbij!
Dit jaar worden de Paasfeestactiviteiten verspreid over meerdere dagen.

De Paasviering is op **maandag 15 april** in de Ontmoetingskerk aan de Poortdijk.

We verwachten de kinderen die ochtend **om 8.30 uur** bij de Ontmoetingskerk (zonder fiets).

U bent als ouder/verzorger natuurlijk van harte welkom om deze viering bij te wonen.

Na de Paasviering lopen we terug naar school.

De kinderen krijgen een 10-uurtje van de Paascommissie. (limonade met een koekje)

Als u denkt dat dit niet voldoende is kunt u wat extra meegeven.

De lunch moeten de kinderen gewoon zelf meenemen.

Activiteiten op **donderdag 18 april**:

Ook dit jaar maken de kinderen weer een ontbijtje voor een medeleerling.

Het paasontbijt zal zijn op **donderdag 18 april**.

De KLEUTERS krijgen **donderdag 4 april** een briefje mee naar huis. Hierop kunt u aangeven welke dingen uw kind lekker vindt om als ontbijt te eten. Graag willen we deze briefjes **uiterlijk maandag 8 april** weer terug hebben!

De groepen 3 t/m 8 vullen deze briefjes op school in.

We gaan in alle klassen loten wie er voor wie een ontbijtje gaat klaarmaken. U krijgt op **donderdag 11 april** te horen wie uw kind mag verrassen (dus geheim!) met een ontbijt.

U heeft dan ruimschoots de tijd om dit te regelen.

Het is de bedoeling dat uw kind voor een ander kind iets klaarmaakt wat hij of zij op het lijstje heeft aangegeven. U hoeft niet alles te maken wat er op het lijstje staat.

U kunt dit ontbijtje leuk presenteren op een bordje, met servetje of in bijvoorbeeld een versierde schoendoosdeksel. **Het is niét de bedoeling** dat u er cadeautjes, snoepjes of chocolade bij doet. Maak er iets leuks van, maar houd het alsjeblieft wel eenvoudig zodat we scheve gezichten kunnen voorkomen. (zie voorbeelden hieronder) Drinken bij het ontbijt wordt verzorgd door de Paascommissie.

's Middags om **13.00 uur** zal op het schoolplein de ei-tik finale plaatsvinden, waarbij u ook van harte welkom bent.

Zodra de ei-tik finale is afgelopen, zou het fijn zijn als de aanwezige ouders, samen met de Paascommissie, kunnen helpen met opruimen. Vele handen maken licht werk.

Bij slecht weer is er helaas geen mogelijkheid voor ouders om bij de ei-tik finale aanwezig te zijn. Dit in verband met ruimtegebrek!

Als voorbereiding op het Paasfeest, oefenen we de liedjes voor de viering altijd met elkaar. Dit doen we in de klassen en tijdens de Palmpaasviering op woensdag 10 april. In verband met ruimtegebrek is deze viering alleen bestemd voor de kinderen, leerkrachten en commissieleden. Binnenkort ontvangt u een link waarmee u als u dat wilt, de liedjes thuis kunt beluisteren/oefenen zodat u op 15 april in de kerk kunt meezingen.



Om de school in Paassfeer te brengen, zijn we op zoek naar hulpouders die op **Woensdag 27 maart om 8.30 uur** willen helpen met het versieren van de school.

Ook voor deze activiteit geldt: **vele handen maken licht werk!**

U kunt zich opgeven door middel van het onderstaand strookje (inleveren bij de leerkracht) of door middel van het inschrijfformulier wat bij de lokalen hangt.

Naam ouder: _____

Met een kind in groep: _____ komt graag helpen met versieren

op **woensdag 27 maart om 8.30 uur**

